



VRIENDEN IN HET REGENWOUD!

Schrijf jouw eigen verhaal bij Vleugels van vuur 3 – Het verborgen rijk

Stel je voor dat jij in het regenwoud een RegenVleugel ontmoet.

Vul de open plekken in en maak jouw eigen verhaal af.

Ik heet _____ en in het regenwoud ontmoet ik _____.
(jouw naam) (naam van je RegenVleugel)

Deze RegenVleugel heeft schubben in de kleur _____ en houdt het
(kleur)
meest van _____.
(favoriet eten of drink)

Samen klimmen we in de bomen, eten we _____ en praten we over _____.
(wat eten jullie?) (onderwerp)

Wat ik het leukste vind aan mijn nieuwe drakenvriend is dat hij/zij _____.
(eigenschap of iets gek)

Maar in het regenwoud is er ook iets spannend: _____.
(wat is spannend?)

Toch durven wij samen op onderzoek uit, omdat wij allebei _____ zijn.
(bijvoorbeeld: dapper, nieuwsgierig, vriendelijk)

Als wij een geheime plek vinden, ziet die er zo uit: _____.
(beschrijf de plek)

Mijn RegenVleugel zou een goede vriend(in) voor mij zijn, omdat _____.
(leg uit waarom)

Teken hier jouw RegenVleugel



Schrijf op de achterkant: Wat zou jij iedere dag doen als jij in het regenwoud bij de RegenVleugels mocht wonen?

